

Polocrosse met de P van Paard en Plezier

Geen ranke Argentijnse importpaarden. Geen champagne en publiek dat in de pauze, deels hooggehakt, de grasmat helpt repareren. Polocrosse is het jonge broertje (of zusje zo je wilt) van het meer exclusieve spel waar prins Charles van Engeland een deel van zijn stoere reputatie (en relaties met de andere konne) aan te danken heeft. Een sport die sinds 2005 ook in Nederland in clubverband wordt beoefend met de oprichting van de Nederlandse Polocrosse Vereniging, door toedoen van een Zuid-Afrikaans koppel.

En daarmee is Nederland een late ontdekker, want polocrosse bestaat al ruim zestig jaar en wordt wereldwijd intussen door zo'n zesduizend mensen beoefend. Dat is geen spectaculair groot aantal en op dit moment zijn er nog maar vijftien ruiters actief in ons land. Ze komen letterlijk van heinde en ver, dus regelmatig trainen is lastig. Vorig jaar zomer werd een (demonstratie-)wedstrijd gehouden in het Drentse Exloërveen, waar het pure speelplezier vanaf spatte.



Tekst en Foto *Tino Bakker*

Alle soorten paarden doen er aan mee: Fjorders, Haflingers, Quarterhorse, Appaloosa's, van alles kom je in de wedstrijden tegen. Maar junioren mogen alleen op een paard dat kleiner is dan 1 meter 44. En nog een verschil met het reguliere polo: het spel wordt gespeeld door mannen én vrouwen, die geheel op gelijke voet met elkaar de strijd aangaan. Ook de leeftijden kunnen in één team verschillen: jong en oud(er) spelen met, door en tegen elkaar. In veel landen is het daardoor een familiesport geworden: verschillende generaties uit één gezin bij elkaar kunnen dan een team vormen. Niemand krijgt de kans om het spel te domineren, want je moet het met elkaar doen om echt resultaat te behalen. Veel spelers vinden het vooral leuk om te doen voor hun paard en beschouwen het

wedstrijdelement als een bijkomend plezier. Ooit is polocrosse verzonnen om kinderen enige behendigheid op het paard bij te brengen in een spel dat ze met weinig middelen kunnen spelen. Een binnenbak kan, maar moeter is het om buiten op een grasmat een wedstrijdveld uit te zetten. In Drenthe was dat afgelopen zomer een weide die door een boer ter beschikking werd gesteld. Het spel wordt –simpel gezegd– gespeeld met een schepnetje en een rubberbal, waarbij het de kunst is om de bal precies op tijd op te rapen en naar elkaar toe te werpen. Er zijn drie speelvakken van dertig meter. Eenmaal in het dertig meter vak voor de doellijn mag je alleen nog maar in je eentje opereren en proberen de bal tussen de doelpalen te deponeren. Net als bij polo kent polocross chukka's

(8 speelminuten) die worden afgewisseld door lange pauzes om de paarden rust te gunnen. Een uitgebreide uitleg is te vinden op de site van de vereniging, www.polocrosse.nl.

De kunst is om met je eigen paard je tegenstander uit de koers te duwen of –nog beter– de bal uit zijn of haar netje te tikken, om vervolgens een sprintje te trekken, richting het andere doel. In Noord-Holland wordt het tot nu toe weinig gespeeld of gedemonstreerd. Misschien reden om de Polocrosse Vereniging eens uit te nodigen voor een demonstratie? Via hun website kan daarvoor een suggestie worden gedaan. Of mail rechtstreeks naar info.polocrosse@gmail.com.

Kalender 2007 Polocrosse

Op de kalender voor 2007 staat 8 april als het begin van het polocrosse-seizoen genoteerd. Vanaf die datum is er elke eerste zondag van de maand een landelijke training in Bennis en op 17 en 30 maart demonstraties in respectievelijk Roosendaal en Bathmen. De kans is groot dat een delegatie uit Nederland meedoet aan de wereldkampioenschappen in Australië van 23 tot 29 april en in elk geval een deelname vanuit Nederland aan de kampioenschappen in Doncaster, Engeland, op 20 en 21 juli. De landelijke wedstrijden zijn ook dit jaar weer in Exloërveen, te weten op 15 en 16 september.

Zie ook daarvoor www.polocrosse.nl.