

Country Life

magazine



Apassionata

Polocrosse in Nederland

St. Western Riding Nederland

Visions of the West

editie

53

POLOCROSSE IN NEDERLAND

In Australië kwam zo'n tachtig jaar geleden iemand op het idee om het paardrijden te gaan combineren met een balspel en de polocrosse was geboren, niet te verwarren met het Engelse polo. In Nederland wordt polocrosse sinds 2005 beoefend en is daarmee een jonge, nieuwe sport die langzaam aan populariteit wint. Niet zo gek, want polocrosse is bij uitstek een teamsport wat bijzonder is in de meestal individualistische paardendisciplines. En, het is vooral leuk en spannend om te doen.



Foto: Ans Houben
<http://koekeloeren.wordpress.com>

Raakvlakken met westernriding





ALS JE MEER WILT WETEN OVER DEZE SPORT VOOR JOU EN JE PAARD, KIJK DAN OP WWW.POLOCROSSE.NL





DOOR JONG EN OUD

de binnenbak van Manege St. Frans te Wychen is een klein
 beetje polocrosse spelers geconcentreerd bezig. In het midden
 at Fleur Bartels, een van de eerste polocrosse beoefenaars in
 derland, om samen met haar paard de leerlingen polocrosse
 erend in leeftijd het balspel bij te brengen en dan met name

pick up



de techniek. Want wat blijkt: het opvangen en overgooien van de bal in het netje blijkt stapvoets al niet zo simpel, hoe moet dat gaan in volle galop? "No worries," verzekeren Mijndert Heineke en Niels Kemperman ons. We zitten buiten onder het genot van een biertje en laten ons door deze twee enthousiaste polocrosse spelers het fijne uitleggen van deze relatief jonge sport. "Het verrassende is eigenlijk dat het raakvlakken heeft met de westernriding," aldus Mijndert. "Ga maar na, de acceleratie is zeer belangrijk. Een paard moet snel kunnen wenden om in zowel de aanvallende als verdedigende positie zijn opponent te kunnen verslaan. De quarter horse die in de westersport zo geliefd is, is door zijn bouw en coole karakter uitermate geschikt."

Alhoewel polocrosse met elk type en ras paard gespeeld kan worden. "Ja, hoor, helemaal geen probleem," beaamt Mijndert, "zelf ben ik begonnen op een fjord, kan je nagaan, alhoewel ik nu op een volbloed rijd," vult hij met enige trots aan. "Naar mate je vaker polocrosse speelt, zal je merken dat ook je paard het steeds beter gaat begrijpen en zelfs gaat meedenken in het spel." Niels daarentegen behelpt zich, bij gebrek aan eigen paard, met een huurpaard. "Ook dit vormt geen enkel probleem," lacht Niels, "het illustreert maar weer eens dat inderdaad elke type of ras paard zich leent voor deze ontzettende leuke sport."

Want leuk is het, je vormt een team van zes spelers verdeeld in twee afwisselende teams van drie. Een aanvaller, een middenvelder en een verdediger. Men kan trainen voor elke positie en de techniek van het werpen, vangen, overgooien en oprapen (pick up) van de bal zal je door oefening steeds beter afgaan. Het spel zelf kent veel regels, speltechnisch en in verband met de veiligheid, maar daar zijn de meerdere scheidsrechters voor die de boel goed in de gaten houden. Daar komt nog bij dat polocrosse stimulerend werkt, het bevordert je rijkunst en iedereen die paard kan rijden kan polocrosse beoefenen.

SOCIAAL GEBEUREN

Is het een dure sport is de logische vraag. Dit valt heel erg mee. Wat je dient aan te schaffen om deze sport te kunnen beoefenen is een stick, een bal, een helm (cap) en beenbeschermers voor je paard. "Je ziet bij polocrosse dat het een echte familiesport is," legt Mijndert uit. "Vader, zoon en opa kunnen in één team zitten zo zag ik tijdens een toernooi in Australië. Ook zelf organiseren wij meerdere wedstrijden (chukka's) in de vorm van meestal een tweedaagse toernooi en dat is altijd een gezellige boel. Voor een relatief laag bedrag ben je dan een weekend lang onder de pannen met logies, ontbijt, bbq en een spannend, uitdagend wedstrijdje polocrosse!"

Colofon

Country Life Magazine is een uitgave van Spotlight Productions. Het blad verschijnt vier maal per jaar. Op de aan ons toegezonden foto-tekstmaterialen mogen geen rechten rusten.

De uitgever behoudt het recht materiaal in te korten of aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst- als beeldmateriaal. De door Spotlight Productions ontworpen en vormgegeven advertenties blijven eigendom van de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Eigenaar/ uitgever:

Klaas Stulen

tel. 0591-648293

Correspondentie adres:

Spotlight / CLM

Ekselerbrink 84

7812 VM Emmen

Grafische vormgeving:

Spotlight Productions, Emmen

Advertentie exploitatie:

CLM

tel. 0591-648293

gsm 06-18233233

Jaarabonnement:

€ 18,50 incl. 6% btw

Opzeggingen, alleen schriftelijk, uiterlijk twee maanden voor beëindiging van de abonnementsperiode.

Updates: www.gocountry.nl

Een abonnement of los nummer kunt u aanvragen: telefonisch, schriftelijk, e-mail of via onze website: www.gocountry.nl

Country Life Magazine is geregistreerd bij het ISDN Centrum Nederland, Koninklijke Bibliotheek te Den Haag onder het internationaal standaardnummer: 1388-4115

www.gocountry.nl



cover: ©CLM design

Meer erkenning voor de Westernsport

Een uitnodiging voor de Open NK Westernriding sla je natuurlijk nooit af. Altijd al veel respect gehad voor de organisatoren en hun medewerkers die zoiets onbezoldigd maar vooral met veel passie voor hun paardensport organiseren. Een uitvoerig interview met de PR medewerkster van de SWRN Patricia Verschoor was het gevolg (pag.24). Toch bespeurde ik tijdens ons zeer gezellig onderhoud een bepaalde onrust, de drang naar meer. Meer d.w.z. nog meer erkenning voor de Westernsport, meer bezoekers en dat na een jaar of negen al behoorlijk succesvol geweest te zijn. Een maand later kregen we het bericht binnen dat ze (de SWRN) benaderd waren met het verzoek om een en ander te organiseren op een totaal andere lokatie, "de Uithof" in Den Haag (pag.15). Sommige deelnemers zullen deze verandering van lokatie omarmen anderen zullen hun wenkbrauwen fronsen, zo gaat dat. Om verder te komen moet je soms bepaalde risico's nemen. Maar is het wel zo'n groot risico want eerlijk is eerlijk, het plaatje ziet er goed uit met veel prijzengeld, dus grotere namen qua deelnemers, meer bezoekers en meer publiciteit. We zullen met CLM de ontwikkelingen graag volgen, en natuurlijk staan we er positief tegenover, vooropgesteld dat de country lifestyle -aankleding, muziek ed.-nageleefd wordt en het geheel niet versnipperd in oppervlakkige commercie.

Klaas Stulen
kwartaalblad@planet.nl

Nabestellingen vanaf nr 22 á € 6,95 (incl. porto)
tel. 0591-648293 info@gocountry.nl



editie
53

Country Life Magazine